

EIGENZINNIG ENSCHEDÉ

SPOKEN WORD

Deze stad praat met me.
Altijd fluistert ie over kansen.
Dit is waar je thuiskomt.
Soms schreeuwt de stad van ver.
Nodigt ie uit om samen te dansen.

Deze stad dreunt tot me door.
Brengt me bij m'n positieven.
De ene keer bombastisch groot.
Dan weer stilte in superlatieven.

Deze stad omsingelt me.
Houdt me safe in haar armen.
Laat me ver gaan als het moet.
Ontvangt me dan weer met charme.

Deze stad flirt met me.
Geeft me een kop vol dromen.
En dan de vrije loop.
Brouwt met mij nieuwe ideeën.
Borrelt. Vol hoop.

Adem in.
Claim naar eigen zin.
Ruimte genoeg.

Deze stad zit in me.
En verandert met de dag.
Volg de voetstappen van anderen.
Maar rock ook mijn eigen pad.

Deze stad begrijpt me.
Weet dat ik hier moet zijn.

Brahma T. Ramsodit, Vanity Roxane